

Met de bus



Ali gaat naar de stad.

Hij gaat met de bus.

De bus is bijna vol.

Ali vindt nog net één plaats.



De bus stopt weer en er komt een oude man binnen.

Hij heeft een rollator bij zich. En een hondje.

Niemand staat op.

Ali gaat staan: "Gaat u hier maar zitten, meneer," zegt hij.

De man kijkt hem aan en lacht.

"Jij bent een echte heer," zegt hij.

Ali lacht, een heer? Hij is net dertien jaar!

Maar hij is blij met het compliment.