

Geboorte



Paul is nog steeds van slag.
Er zou een kindje komen
en nu zijn het er opeens twee!
Een jongen en een meisje.

De bevalling ging goed.
Maar toen het jongetje geboren was
zei de verloskundige: "Er komt er nog één
aan!"



Nu zit Paul naast het kraambed
met in iedere arm een baby.
Samen met Jet, zijn vrouw, bewondert hij de kleintjes.
"Gelukkig hadden we een jongens- en meisjesnaam,"
zegt zijn vrouw.
"Ja," zegt Paul, "maar niet om allebei tegelijk te gebruiken!"



Dan komen opa en oma binnen.
Trots laat Paul de nieuwe wereldburgers zien.
Paul glimlacht van oor tot oor.
Zijn vader zegt: "Een koningswens, een jongen en een
meisje. Dat heb je toch maar mooi gedaan!"

"Zeker weten," zegt Paul en hij knuffelt de kleintjes.
Jet denkt: "Gelukkig, het begint al te wennen."