

Au

De zon schijnt, het is mooi weer.

Wim zit op een terras.

Samen met zijn dochtertje Maud.



Maud wil graag een ijsje

Wim neemt een glas bier.

Vader en dochter genieten.



Dan komt er een wesp aan.

Die heeft ook zin in ijs.

Wim wil niet dat de wesp steekt.

Hij slaat naar de wesp.

De wesp steekt Wim in zijn hand.

Wim schrikt, au, dat doet pijn.

Maud geeft zijn hand een kusje.

"Zo," zegt ze, "klaar..., nu doet het geen pijn meer!"

