

Een roos

Sjoerd is vrachtwagenchauffeur.  
Hij rijdt internationaal.  
Hij brengt zijn vracht naar alle hoeken van  
Europa.  
In zijn cabine, met de radio aan, is hij het gelukkigst.



Natuurlijk staat zijn bakkie ook aan.  
Met zijn bakkie kan hij praten met zijn collega's.  
Ze kletsen, geven files en  
ongelukken door en maken afspraken om samen  
te eten.

Voor een stop gaat hij vaak bij benzinstations langs.  
Het liefste stopt hij bij een pomp bij Deventer.  
Hij kent daar bijna iedereen.  
Gelukkig, vandaag is Anne er ook.  
Dat is echt het mooiste meisje dat Sjoerd ooit gezien heeft.

Vandaag heeft Sjoerd iets voor haar bij zich.  
Want hij is gek op Anne.  
Als hij haar de roos geeft moet ze blozen.

Haar collega's staan achter in de zaak te giechelen.  
"Wil je een keertje met me uit?" durft Sjoerd te  
vragen.

Anne zegt zachtjes "ja", en Sjoerd is opgelucht.  
Ze maken een afspraak voor het volgende weekend.

Sjoerd stapt weer in zijn vrachtwagen.  
Als hij weggrijdt, ziet hij Anne zwaaien.  
Hij zwaait terug en is nog gelukkiger.  
Hij heeft de gouden medaille gewonnen!

