

Op de step



Riet laat Tom voor het eerst alleen buiten spelen.

Hij wil graag met zijn step op de stoep rijden.

Dat mag..., maar alleen op de stoep voor de deur.

Door het raam houdt Riet Tom in de gaten.

Hij rijdt lief heen en weer op de stoep.

Maar als Riet één tel niet kijkt, is Tom opeens weg.

Riet loopt snel naar buiten en rent de straat door.

Geen Tom te zien, Riet raakt in paniek.

Ze rent weer naar huis om de politie te bellen.



Dan hoort ze iets in de schuur.

Daar ziet ze Tom, hij poetst zijn step.

Met grote ogen kijkt hij haar aan en zegt:

"De step was vies, ik maak hem weer schoon!"

Riet is zo opgelucht dat ze niet boos is.